

Zeemanskoor

"De Kleine Jantjes"

Sekr.: Meidoornlaan 41
3319 HP Dordrecht
Tel.: 078-6161072



19 juni 2012

JaKL Shantykoor,
T.a.v. Dhr. Fonny Smets
Craenenhoefweg 4,
BE 3971 Leopoldsburg,
België

Hallo Fonny, beste JaKL-zangvrienden,

Al is het alweer even geleden, we zijn de 18^e februari nog niet vergeten! Wat was het toch een leuke en gezellige dag.

Ik heb er toen een stukje over geschreven voor " ' t Boekje", een clubblad van onze zeilvereniging, dat 2 keer per jaar uitkomt, één in de zomer en één in de winter.

Omdat jullie als koor hierin beschreven worden vind ik dat je het ook gelezen moet hebben, vandaar dat ik jullie dit opstuur.

Voor ons zit sinds gisteravond het zangseizoen er weer op, de vakantieperiode breekt weer aan en er zullen dan veel Jantjes weer onderweg zijn met de boot. Pas eind augustus gaan we weer beginnen met repeteren. We hopen in die tussentijd wel wat beter en standvastiger weer te krijgen, want dat valt tot op heden wel tegen. Ook bij jullie zal de vakantietijd wel gepaard gaan met afwezige zangers. Houden jullie ook een zomerstop of gaan jullie gewoon door?

Wij gaan wel door met oefenen, dat wil zeggen met drinken, het zingen is wel wat minder, maar ja.....

Vanuit Dordrecht wens ik jullie in ieder geval een heel prettige vakantie, met veel mooi weer en vooral veel vaarplezier.

Groeten uit Dordt !

Robbes, namens alle Kleine Jantjes.

Zeemanskoor***"De Kleine Jantjes"*****"Onverwacht" Bezoek**

Op 9 november ontving ik een email van ene Stan, een (voor mij) volkomen onbekende Belg, die schreef dat hij mijn adres had van een CD die hij, tijdens een vaartocht in Noord Frankrijk, van ene Jo Jansen, een Klein Jantje, had gekregen.

In deze email schreef hij lid te zijn van een Shantykoor, dat een keer Dordrecht wilde bezoeken en voor de organisatie hulp ter plaatse wilde hebben, terwijl ook een verbroedering met een plaatselijk zeemans-koor een uitgangspunt moest zijn.

Het koor waarvoor hij het bezoek voor wilde regelen was het JaKL-Shantykoor.

De leden van dit koor horen allen bij de Jachtclub "Leopoldsburg" uit de stad met die naam in de Belgische Kempen.

Het Jantjesbestuur kende deze club, want hij was al eens met z'n "Papegat" het Kanaal van Beverlo ingevaren en te gast geweest bij die Jachtclub.

Na wat heen en weer e-mailen is begin januari een delegatie van 5 mens (1 vrouw en 4 man) van het JaKL-koor op bezoek geweest in Dordt.

Het Jantjesbestuur had al wat voorbereidingen getroffen en na de koffie werd een rondje Dordt gedaan en diverse mogelijkheden bekeken. Na een paar gezellige uurtjes ging de delegatie weer richting Leopoldsburg, om diezelfde middag nog verslag te doen aan het thuisfront, tijdens hun Nieuwjaarsreceptie. Nadat hier in Dordt nog het een en ander door een Jantje was geregeld, is de voorzitter van het JaKL koor nog een keer op een maandagavond geweest voor het maken van definitieve afspraken en om een repetitie van De Kleine Jantjes bij te wonen.

En dan, 18 februari, was het zover. Al om kwart voor tien stopte de bus op de Maasstraat nabij de "René-Siegfried", het Binnenvaartmuseum.

Er hadden nog wel een aantal JaKL-ers afgezegd, want ook bij onze zuiderburen had de griep toegeslagen. Maar toch, een kleine 40 man/vrouw bevolkten de gezellige ontmoetingsruimte op de René-Siegfried. Daar zorgden Jos en Lilian Hubens van het museum voor de koffie en toen iedereen voorzien was heeft het bestuur van de Jantjes (dat voltallig aanwezig was, samen met onze geldophaler en beider echtgenote's) een woord van welkom gesproken.

Ook Fanny Smets, de voorzitter van het JaKL-Shantykoor nam het woord en vertelde hoe de dag in Dordrecht er uit zou gaan zien. Hierna was het woord aan Jos Hubens, die als kenner van de binnenvaart een rondleiding door het museum in de oude machinekamer en technische ruimte van de duwboot zou geven en aansluitend een rondleiding en een verhaal in de voor de duwboot liggende Lashbak zou verzorgen. Voor geïnteresseerde watersporters is een bezoek aan dit museum zeer de moeite waard en ook onze Belgische vrienden waren onder de indruk.

Na dit bezoek werd er genoten van een door de "bemanning" van de Siegfried verzorgde lunch: Soep met stokbrood, broodjes, pasteibakjes met ragout en saté, kortom een uitgebreide verzorgde lunch.

Hierna ging het gezelschap met de bus naar het centrum en werden ze gedropt bij de Grote Kerk. Onder de bezielende leiding met uitleg van gids Herman Smits (naast zingen bij de

Jantjes kan hij nog kletsen ook) werd de kerk bezocht. Eén van de Belgische gasten was niet



zo gelukkig met een adrem flauwekul-antwoord op een vraag, maar het echte antwoord kwam er gelukkig snel achteraan. Na dit kerkbezoek ging het gezelschap wandelend langs de havens naar het volgende adres: De Compagnie aan de Kuipershaven. Enkele Jantjes, die wat van Oud Dordt weten gaven hier en daar nog uitleg over diverse bezienswaardigheden. Bij De Compagnie waren al een groot aantal Jantjes verzameld en onder het genot van een hapje en een

drankje leerden de koorleden elkaar kennen. Ook de Belgische uitbater van het etablissement heette zijn Belgische en Hollandse gasten welkom en vertelde wat over de geschiedenis van de Compagnie.

Het eerste optreden werd verzorgd door onze Belgische gasten, in aantal een kleiner koor als de Jantjes, maar in optreden zeker niet. Misschien dat dit komt door de zeer strakke leiding van de dirigent, maar het kan ook zijn dat er gewoon beter naar een vrouwelijke dirigent geluisterd wordt. Dat het publiek, waaronder de Jantjes, het Kleine Café aan de Haven hard meezong, met een laatste strofe die de Belgen niet kenden, verhoogde de feestvreugde nog



meer. Na dit optreden kregen we van onze JaKL-vrienden iets speciaals aangeboden: 'ne straffe Kampse Borrel ! Dit is een jenever uit Leopoldsburg met wel 32 kruiden.

(Na 2 of 3 glaasjes had Piet van den Heuvel ze zelfs nog niet allemaal geproefd). Daarna was het de beurt aan de Jantjes om te zingen en ook zij zetten hun beste beentje voor. Toen ze echter speciaal voor de gasten het lied "Lichtjes van de Schelde"

zouden gaan zingen, wilden ze dat alleen doen als dat onder leiding van de gastdirigente zou zijn.

Haar strakke leiding bleek al in de intro: de intro werd onderbroken, onze muzikanten toegesproken (wat is niet bekend) en er werd opnieuw ingezet, nu wel met succes.

Na dit optreden heeft een JaKL-lid Stan Mardaga, die ook in zijn vrije tijd dichter en boekenschrijver is (en tevens echtgenoot van de dirigente) enkele van zijn gedichten voorgedragen.



Daarna zijn beide koren echt verbroederd: ze zijn door elkaar gaan staan en hebben gezamenlijk een aantal shanty's gezongen. Als dank heeft JaKL-voorzitter Fonny Smets een miniatuur van de bekende JaKL-duc dalf en een verenigingsstandaard overhandigd. Ook de Jantjes Sjaak en Robbes werden bedankt voor hun inzet bij de planning en uitvoering van deze dag en kregen een kruik uit Leopoldsburg. Jo Jansen kreeg ook een kruik, want

die had uiteindelijk in Frankrijk de eerste contacten gelegd.

Zo kwam er een einde aan een schitterende dag en na nog een enkele versnapering vertrok de bus rond een uur of zeven weer richting Leopoldsburg en kunnen beide koren terugkijken op een dag vol gezelligheid en muzikale lol! We zullen gauw eens een tegenbezoek brengen.

Voor meer foto's, van het JaKL-Shantymoor, teveel voor in 't Boekje, kunt u terecht op:

<http://jakl.be/fotoalbum.html>

Van Rees Verfhandel



*Al 85 jaar de Verfspecialist in de regio!
Alle bekende merken leverbaar.
Kleuren gemaakt via de computer of
volgens "ouderwets" vakmanschap.*

Van Rees Verfhandel
Beverwijcksplein 30-60
Tel.: (078) 61 345 00
Fax: (078) 61 492 52
www.vanreesverf.nl